

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: GHOLAM



Όνομα: **GHOLAM**

Επίθετο: **HASSANPOUR**

Ηλικία: **27**

Χώρα προέλευσης: **ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ**

Ζει στην **Ελλάδα** από το: **2006**

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Gholam γεννήθηκε στο Αφγανιστάν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία. Έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου ο ίδιος και η οικογένειά του ταξίδεψαν στο Ιράν για να βρουν ένα καλύτερο μέρος να ζήσουν. Ωστόσο, το Ιράν αποδείχθηκε ότι ήταν ένα εχθρικό έδαφος για τους πολίτες του Αφγανιστάν και για μια ακόμη φορά, ήταν υποχρεωμένος να μετακινηθεί, αυτή τη φορά μόνος, σε μια άλλη επονομαζόμενη «ασφαλή» χώρα.

«ΤΟ ΝΑ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΩ ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΗ ΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ GHOLAM

Γεννημένος το 1990, ο Gholam έζησε στο Αφγανιστάν για περίπου δέκα χρόνια. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και μετά την εισβολή των ΗΠΑ στη χώρα (2001 - 2002), η οικογένειά του αποφάσισε να εγκαταλείψει το σπίτι τους, μετακομίζοντας στην Τεχεράνη, προσπαθώντας να βρει καλύτερες

συνθήκες διαβίωσης και πολιτικής. Ωστόσο, στο Ιράν, οι Αφγανοί δεν έχουν πρόσβαση ούτε στη δικαιοσύνη ούτε στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ουσιαστικά δεν έχουν κανένα δικαίωμα, επομένως ήταν παγιδευμένοι. Γνωρίζοντας ότι η εγκατάλειψη του Ιράν ήταν η μόνη επιλογή του, ο Gholam εγκατέλειψε την Τεχεράνη, φτάνοντας στα σύνορα της Τουρκίας, όπου συνελήφθη από τις τοπικές αρχές οι οποίες σκόπευαν να τον στείλουν πίσω στο Ιράν. Κατάφερε να δραπέτευσει ωστόσο, ακολουθώντας μια ομάδα άλλων 20 ατόμων που επίσης εγκατέλειψαν το Ιράν. Όλοι τους, προσπάθησαν να εισέλθουν ξανά στο τουρκικό έδαφος από άλλο μονοπάτι, όπου συνελήφθησαν από το Κουρδικό Στρατό (PKK).

Τέθηκαν υπό κράτηση και τους ζητήθηκε να πληρώσουν λύτρα για να απελευθερωθούν. Αφού όλοι πλήρωσαν το ποσό των 200 δολαρίων, οι άνδρες του Κουρδικού Στρατού τους άφησαν. Μετά από ένα ταξίδι δέκα ημερών, με τα πόδια, με οτοστόπ και μεταξύ πολλών περιοχών της Τουρκίας, ο Gholam έφτασε στην Κωνσταντινούπολη όπου συνοδεύτηκε μαζί με άλλους πρόσφυγες στα θαλάσσια σύνορα. Όλοι τους μπήκαν στο πλοίο και μετά από μια μέρα έφτασαν στη Λέσβο, τον Δεκέμβριο.

ΕΧΘΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατά την άφιξή του στη Λέσβο συνελήφθη από τις ελληνικές αρχές και ξυλοκοπήθηκε. Ήταν υπό κράτηση για 2 εβδομάδες σε άθλιες συνθήκες. Τότε, έλαβε ένα προσωρινό έγγραφο που του επέτρεψε να φύγει και να μεταβεί στην Αθήνα και να ζητήσει το καθεστώς του πρόσφυγα, ήλθε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) τον Ιανουάριο του 2006 όπου παραπέμφθηκε στις ελληνικές αρχές που ήταν υπεύθυνες για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η πρώτη του απορρίφθηκε και οι δικηγόροι του

Έμαθα τη γλώσσα στους δρόμους της Αθήνας.

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: GHOLAM

ΕΣΠ τον παρέπεμψαν και πάλι, μετά τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, για να υποβάλλει αίτηση στο περιφερειακό γραφείο ασύλου για να αποκτήσει το καθεστώς του πρόσφυγα. Το αίτημά του εξεταζόταν εδώ και 8 χρόνια στις επιτροπές ασύλου! Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών εργάστηκε ως παιδί delivery, ως διανομέας φυλλαδίων, ζητούσε χρήματα στα φανάρια, εργάστηκε σε καντίνα ή ως σερβιτόρος. Έμαθε την ελληνική γλώσσα στους δρόμους της Αθήνας και πήρε μαθήματα στο πολυπολιτισμικό κέντρο Ρυχίς του ΕΣΠ.

ΠΡΟΣΠΑΘΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφού το επίπεδο του στην ελληνική γλώσσα ήταν ικανοποιητικό, άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στο σχολείο (Γυμνάσιο και Λύκειο) και έπειτα κατάφερε να σπουδάσει μηχανολογία σε δημόσιο επαγγελματικό ίδρυμα στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του Λυκείου, συνάντησε τον άνθρωπο που άλλαξε τη ζωή του. Ο δάσκαλός του, ο οποίος τον πήρε στο σπίτι του και ξεκίνησε διαδικασίες υιοθεσίας που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ λόγω του γεγονότος ότι η υιοθεσία κάποιου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία. Από το 2010 μένει με τον πατέρα του δασκάλου του, ο οποίος τον θεωρεί ως γιο του. Δηλώνει ότι η στάση της ελληνικής κοινωνίας ήταν πολύ φιλική και οι Έλληνες τον βοήθησαν να ενταχθεί στην κοινωνία. Γνώρισε την Ελληνίδα κοπέλα του και σχεδιάζει να την παντρευτεί αφού ολοκληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Το 2012, αναγνωρίστηκε ως πολιτικός πρόσφυγας και ζήτησε να γίνει Έλληνας πολίτης. Λόγω του γεγονότος ότι μελετούσε σε δημόσιο φορέα, η αίτησή του δεν πήρε πολύ χρόνο και μετά από 3 χρόνια έδωσε εξετάσεις για την ελληνική ιθαγένεια, τις οποίες πέρασε και περιμένει να κληθεί να εκπληρώσει τις στρατιωτικές

**Στο λύκειο,
γνώρισα τον
άντρα που μου
άλλαξε τη ζωή.**

υποχρεώσεις του, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες.

Εργάζεται ως διερμηνέας μερικής απασχόλησης στο ΕΣΠ από το 2011 και ως πλήρης απασχόλησης από τον Ιανουάριο του 2012. Μιλάει φαρσί, αγγλικά και ελληνικά. Οι περισσότεροι από τους φίλους του είναι Έλληνες και θεωρεί τον εαυτό του ως έναν ολοκληρωμένο πρώην πρόσφυγα που σχεδιάζει να φτιάξει τη δική του οικογένεια στην Ελλάδα. Κάθε μέρα βοηθά τους συμπατριώτες του να λάβουν τα έγγραφά τους και να υποβάλουν αίτηση για το καθεστώς ασύλου. Επιπλέον, συμμετέχει σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, διευκολύνοντας την κοινότητα και τους συναδέλφους του να συμμετέχουν ενεργά σε πολιτικές και στρατηγικές ένταξης.