

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΣΒΑΗ



Όνομα: **SHEIKHOMAR**

Επίθετο: **ΒΑΗ**

Ηλικία: **20**

Χώρα προέλευσης: **ΓΚΑΜΠΙΑ**

Ζει στην **Ιταλία** από το: **2014**

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Sheikhomar Bah (Sbah) είναι από τη Γκάμπια. Έφυγε από τη χώρα του λόγω προβλημάτων στην οικογένεια του πατέρα του, αναζητώντας μια καλύτερη και πιο ειρηνική ζωή. Ταξίδεψε από τη Γκάμπια στη Λιβύη και μετά πήρε την απόφαση να πληρώσει ένα πλοίο για την Ευρώπη. Για τρεις μέρες έπλεαν στη Μεσόγειο μη γνωρίζοντας που ήταν ή που πηγαίνουν. Την τέταρτη ημέρα διασώθηκαν από ένα μεγάλο πλοίο και μεταφέρθηκαν στην Ιταλία.

«... **ΑΣ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΒΡΟΧΗ ΑΓΑΠΗΣ**»

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΒΑΗ

Ο Sheikhomar Bah είναι από τη Γκάμπια και εγκατέλειψε τη χώρα του εξαιτίας προβλημάτων στην οικογένεια του πατέρα του, εξαιτίας διαφωνίας σχετικά με τη γη που άφησε στον πατέρα του ο παππούς του πριν πεθάνει. Ο θείος του Sbah και τα αδέρφια του πατέρα του δεν ήταν ευχαριστημένοι με την απόφαση αυτή και αποφάσισαν να μαλώσουν με τον πατέρα του Sbah, ώστε να μπορούν

να πάρουν τη γη για τον εαυτό τους. Αρχικά, αποφάσισαν να μιλήσουν πρώτα στον πατέρα μου για τη γη προσπαθώντας να καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά μετά από τη συζήτηση μαζί του, δεν μπορούσαν ακόμα να συμφωνήσουν με την απόφαση. Μια μέρα οι αδελφοί αποφάσισαν να καλέσουν τον πατέρα του Sbah για μια συνάντηση αργά το βράδυ. Ο Sbah προέτρεψε τον πατέρα του να μην πάει καθώς ένιωθε ότι δεν ήταν ασφαλές και ήταν επίσης πολύ αργά το βράδυ για να συναντήσει ανθρώπους σαν τους αδελφούς του οι οποίοι δεν είναι καλοί άνθρωποι. Ο πατέρας του Sbah του είπε να μην ανησυχεί, ότι τίποτα δεν θα συμβεί και πήγε να συναντηθεί με τους αδελφούς του. Αργότερα εκείνο το βράδυ ο πατέρας του Sbah επέστρεψε στο σπίτι του, υποφέροντας από τραυματισμούς που του είχαν προκαλέσει τα αδέρφια του. Αμέσως εισάχθηκε στο νοσοκομείο και έγινε μία αστυνομική αναφορά εναντίον των αδελφών του. Ο πατέρας του Sbah πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο υποκύπτοντας στις πληγές του. Ένα χρόνο αργότερα, οι αδελφοί ήρθαν στο σπίτι τους για να μιλήσουν στη μητέρα του Sbah για την παρουσία και τη γη του πατέρα του. Η μητέρα του είπε να φύγουν και να μιλήσουν με τον Sbah, καθώς είναι ο μοναδικός αρσενικός γιος του πατέρα του και κληρονόμησε τη γη και την παρουσία του πατέρα του. Ο Sbah αρνήθηκε να δώσει τη γη στους θείους του επειδή το ήθελε για να φροντίσει τη μητέρα του και να κερδίσει χρήματα για την εκπαίδευση της αδελφής του. Εξαιτίας αυτού, ο Sbah φοβήθηκε ότι οι θείοι του θα τον τραυμάτιζαν όπως ακριβώς έκαναν και στον πατέρα του.

Οι φίλοι μου στην Ιταλία με βλέπουν σαν αδερφό.

ΣΥΓΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΓΗ

Η μητέρα του Sbah του είπε να προσπαθήσει να φύγει από τη χώρα για να αποφύγει τη μοίρα του πατέρα του. Δεν το σκέφτηκε καν δεύτερη φορά γι' αυτό και ακολούθησε τη συμβουλή της μητέρας του. Με αυτόν τον τρόπο το έκανε

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΣΒΑΗ

δύσκολο στους θείους του να διεκδικήσουν τη γη του καθώς δεν μπορούσαν να κάνουν τη συμφωνία ενώ ο ίδιος βρίσκεται σε άλλη χώρα. Έτσι έφυγε από τη Γκάμπια αναζητώντας μια καλύτερη και πιο ειρηνική ζωή.

Αρχικά ο Sbah έφυγε από τη Γκάμπια και ταξίδεψε στη Σενεγάλη. Σύντομα συνειδητοποίησε ότι ήταν πολύ δύσκολο γι' αυτόν να ζήσει στη Σενεγάλη και μετακόμισε στο Μάλι, όπου έμεινε για λίγο, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι στην πραγματικότητα οι ευκαιρίες δεν ήταν πολύ καλύτερες από ό, τι στη Σενεγάλη και προχώρησε στη Μπουρκίνα Φάσο, όπου έμεινε για λίγο. Όσο ήταν εκεί συνάντησε ανθρώπους που πήγαιναν στη Λιβύη αναζητώντας εργασία, ένα καλύτερο μέλλον και ασφάλεια. Για να μαζέψει χρήματα έτσι ώστε να ταξιδέψει στη Λιβύη, ο Sbah πήγε στον Νίγηρα για να βρει δουλειά. Τελικά μάζεψε αρκετά χρήματα για να πληρώσει ένα φορτηγό για να τον οδηγήσει στη Λιβύη και τελικά στην Τρίπολη. Μόλις έφτασε εκεί, ο Sbah έμεινε έκπληκτος από το πόσο υπέφεραν οι άνθρωποι εκεί. Ο Sbah τότε, πήρε την απόφαση να πληρώσει για ένα σκάφος που πηγαίνει στην Ευρώπη. Για τρεις μέρες έπλεαν στη Μεσόγειο μη γνωρίζοντας που ήταν ή που πηγαίνουν. Την τέταρτη ημέρα διασώθηκαν από ένα μεγάλο πλοίο και μεταφέρθηκαν στην Ιταλία.

ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Sbah αρχικά έμεινε έκπληκτος από την υποδοχή στην Ιταλία. «*Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Έβλεπα πώς οι Ιταλοί με καλωσόριζαν και ήταν πολύ καλοί με εμάς όταν φτάσαμε στο Pozzallo της Σικελίας*». Πήραν τον ίδιο και τους άλλους από το σκάφος σε ένα στρατόπεδο έκτακτης ανάγκης όπου θα μπορούσαν να φάνε, να κάνουν ντούζ και να κοιμηθούν σε ένα κρεβάτι. «*Ήταν το πιο όμορφο πράγμα που κάποιος έχει κάνει για μένα και οι άνθρωποι της Σικελίας ήταν πολύ καλοί με εμάς, και μας έκαναν να νιώθουμε σαν να είμασταν στο σπίτι μας, ήταν πραγματικά το πιο όμορφο πράγμα*». Εκεί ο Sbah

άρχισε να μαθαίνει τη γλώσσα η οποία του φάνηκε δύσκολη και αισθάνθηκε ότι ποτέ δεν θα μπόρεσε να μιλήσει αυτή τη γλώσσα. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Foligno για λίγες μέρες.

Ο Sbah βρήκε τους ανθρώπους του Foligno πολύ καλούς και φιλικούς και ήταν ευγνώμων για αυτό. «*Δεν είναι εύκολο να πας σε ένα μέρος και να περιμένεις ότι θα αρέσεις σε όλους. Φυσικά σε κάποιους θα αρέσεις και σε κάποιους δεν θα αρέσεις. Αλλά προσπαθώ να υιοθετήσω τον πολιτισμό τους*». Ο Sbah άρχισε να πηγαίνει στο σχολείο για να συνεχίσει να μαθαίνει τη γλώσσα. Τώρα είναι σε θέση να μιλήσει με οποιονδήποτε Ιταλό χωρίς να αισθάνεται πίεση. «*Αγαπώ την Ιταλία. Λατρεύω τον πολιτισμό τους και αγαπώ τους ανθρώπους*».

ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτή τη στιγμή ο Sbah πηγαίνει στο σχολείο στο Foligno για να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Εργάζεται ως βοηθός μάγειρα σε ένα εστιατόριο όπως επίσης και σε εθελοντική βάση με την «Caritas» για να βοηθήσει άλλους πρόσφυγες να ενταχθούν στο Foligno. Τώρα έχει άδεια να μείνει στην Ιταλία με Ανθρωπιστική Προστασία και θα ήθελε να γίνει μηχανικός ή ποδοσφαιριστής. Είναι μέλος μιας ομάδας θεάτρου στο ZOE GARAGE στο ZUT, αλλά και μέλος ενός μουσικού συγκροτήματος παραδοσιακής αφρικανικής μουσικής αναμειγμένης με τζαζ, που δημιουργήθηκε στο Foligno το 2016 και ονομάζεται 'Gan Scorpions'. Αποτελείται από πέντε άτομα από τη Γκάμπια και δύο Ιταλούς, ένας από τους οποίους ένας διάσημος πιανίστας που ονομάζεται Giovanni Guide. Ο Sbah έχει πολλούς Ιταλούς φίλους στο Foligno, οι οποίοι είναι πολύ καλοί μαζί του και τον βλέπουν ως φίλο και αδερφό τους και τους αγαπάει πολύ, το ίδιο και εκείνοι. «*Αγωνίστηκα και έβαλα τη ζωή μου σε κίνδυνο για να είμαι εδώ και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπώ τη χώρα μου. Λατρεύω τη χώρα μου περισσότερο από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Και, αγαπώ την οικογένειά μου περισσότερο*

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΣΒΑΗ

από οποιοδήποτε άλλο πράγμα σε ολόκληρο τον κόσμο και πάντα θα θέλω να είμαι μαζί τους για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αλλά μην ξεχνάς, ότι όταν προγραμματίζεις κάτι, ο Θεός σχεδιάζει επίσης κάτι άλλο για σένα. Ποτέ δεν ήθελα να αφήσω την οικογένειά μου αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί αύριο και τι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν. Όταν έρθουν τα προβλήματα να προσπαθήσετε να τα αντιμετωπίσετε επειδή η ζωή σας είναι πολύ πιο πολύτιμη. Έφυγα από τη χώρα μου για τη δική μου ασφάλεια. Έχω ταξιδέψει τόσο μακριά. Το ταξίδι μου έμαθε και έμαθα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Έχω δει πράγματα που δεν περίμενα ποτέ. Έχω βιώσει τη ζωή. Έμαθα να καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Έμαθα να ξέρω τι συμβαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Έμαθα να αγαπώ.

Τώρα, είμαι στην Ιταλία.

Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που με εκτιμούν, αλλά και άλλοι που δεν το κάνουν. Αλλά σε αυτό κόσμο δεν μπορείς να είσαι αγαπητός σε όλους. Έχω έναν λόγο να είμαι εδώ. Μερικοί άνθρωποι καταλαβαίνουν. Άλλοι σταματούν στο δρόμο και μου λένε «Αράπη πήγαινε πίσω στη χώρα σου». Άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να αγαπούν. Άτομα που δεν ξέρουν πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η ζωή. Θα υποφέρετε ακούγοντας όλα αυτά τα επίθετα, πολύ χειρότερα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσετε να φτιάξετε τη ζωή σας. Δεν ξέρουν ότι αυτός ο κόσμος δεν έρχεται με σύνορα, εμείς οι άνθρωποι τα χτίζουμε για να κρατήσουμε τους άλλους έξω.

Σήμερα πολλά κακά πράγματα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο και όλα οφείλονται στο μίσος.

Όταν παρουσιάζονται προβλήματα, προσπάθησε να τα αντιμετωπίσεις γιατί η ζωή σου είναι πολύ πιο πολύτιμη.

Ας προσπαθήσουμε από κοινού να οικοδομήσουμε αγάπη και να δημιουργήσουμε μία βροχή αγάπης σε αυτόν τον κόσμο. Όπως λένε: Ενωμένοι είμαστε ισχυρότεροι, χωρισμένοι πέφτουμε.

Ας δημιουργήσουμε μία βροχή αγάπης σε αυτόν τον κόσμο »

Sheikhoma Bah