

# ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: FELIX



Όνομα: **FELIX**

Επίθετο: **MAFUTA AGANZE**

Ηλικία: **30**

Χώρα προέλευσης: **ΛΑΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ**

Ζει στην **Πορτογαλία** από το: **2015**

## ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Felix Mafuta Aganze, Κονγκολέζος υπεύθυνος μεταφορών, 30 ετών, παντρεμένος με δύο παιδιά, αποστάτης των επαναστατικών δυνάμεων, δραπετεύει από τη ΛΔΚ για να επιβιώσει. Φτάνει στην Πορτογαλία το 2015, μετά από ένα μακρύ ταξίδι από όπου πέρασε από τη Ρουάντα, τη Ρωσία και τη Φινλανδία. Φοβάται για τις ζωές των δυο παιδιών του, τα οποία παραμένουν στη ΛΔΚ και δεν ξέρει που βρίσκεται η γυναίκα του, η οποία έχει απαχθεί. Προσπαθεί να ξεχάσει τον πόνο του, με έντονη δραστηριότητα στην Πορτογαλία, η οποία συμπεριλαμβάνει εκτός από την εξυπηρέτηση πελατών στα γαλλικά σε μια εταιρεία, την εκμάθηση της πορτογαλικής γλώσσας, το θέατρο και την ευθύνη για τη βιβλιοθήκη του Πορτογαλικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (CPR). Προετοιμάζεται για να κάνει ένα νέο πρόγραμμα στις κοινωνικές επιστήμες, μαθαίνει να ζει μόνος και να κάνει τις οικιακές δουλειές, και φιλοδοξεί να μοιραστεί την ιστορία του και τις εμπειρίες του, πιστεύοντας ότι μπορεί να είναι χρήσιμη και για τους άλλους. Ας ελπίσουμε, ότι αυτά τα δεύτερα βήματα θα είναι για καλό.

**«ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΑ ΕΖΗΣΕ ΑΣΧΗΜΑ, ΣΑΝ ΚΙ ΕΜΕΝΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ»**

## ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) έζησε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο για πάνω από 20 χρόνια. Ένας αγώνας μεταξύ ομάδων επαναστατών και ομάδων πιστών στην κυβέρνηση, ένα συνονθύλευμα από εθνικότητες και εθνικές ομάδες. Σκοτώθηκαν περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό, με εκτελέσεις, βιασμούς και απαγωγές ήταν συχνές. Ο Felix ζούσε σε ένα χωριό στο βόρειο Κονγκό. Μια μέρα το χωριό του δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα επαναστατών. Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του χωριού σκοτώθηκαν ή απήχθησαν. Ο Felix ήταν ένας από τους άντρες που απήχθησαν. Για να μην εκτελεσθεί, αναγκάστηκε να πολεμήσει μαζί με τους επαναστάτες για 18 μήνες. «Μια μέρα όταν επιτεθήκαμε σε ένα χωριό οι δυνάμεις της κυβέρνησης περίμεναν για εμάς». Η επίθεση απωθήθηκε με δυσκολία. Ο Felix και οι σύντροφοι του έπρεπε να υποχωρήσουν. Ο Felix εκμεταλλεύτηκε την υποχώρηση και διέφυγε προς τη Ρουάντα. Η σύζυγός του απήχθη επίσης. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει την τύχη της. Τα δύο παιδιά του Felix έμειναν μαζί με τη μητέρα τους.

**Έφυγα και περπάτησα μέχρι να διασχίσω τα σύνορα, για να επιβιώσω.**

## ΦΥΓΗ ΚΑΙ ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Μόλις δραπέτευσε ο Felix ξεκίνησε να περπατάει προς τα σύνορα της Ρουάντα. Αυτός διέσχισε τα σύνορα και βρήκε ένα ίδρυμα Ρώσων ιερέων. Αρχικά, οι ιερείς τον αντιμετώπισαν με καχυποψία. Ήξεραν ότι είχε αγωνιστεί με τους

# ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: FELIX

επαναστάτες, αλλά δεν ήταν σίγουροι για την ιστορία του. Οι ιερείς ήρθαν σε επαφή με ένα άλλο θρησκευτικό ίδρυμα στο Κονγκό για να βεβαιωθούν ότι ο Felix ήταν αξιόπιστος. Μέσω των ιερέων στο Κονγκό, ο Felix επιβεβαιώθηκε ότι τα παιδιά του ήταν ζωντανά και η γυναίκα του ασφαλής. Τότε γνώρισε ένα ζευγάρι από τη Φιλανδία έστειλε κάποια χρήματα στη μητέρα του, ώστε να μπορέσει να δραπετεύσει με τα παιδιά στην πρωτεύουσα Κινσάσα. Ζουν εκεί σήμερα, αλλά ο Felix φοβάται για την ασφάλεια της οικογένειάς του. “Ο πόλεμος συνεχίζεται!”

Συνοδευόμενος από έναν Ρώσο ιερέα και μέσω του ρωσικού ιδρύματος στο οποίο ο ιερέας ανήκε, ο Felix πήγε στη Ρωσία. Όταν έφτασε στη Ρωσία, οι ιερείς αυτού του καθολικού ιδρύματος τον συμβούλεψαν να υποβάλει αίτηση για καθεστώς πρόσφυγα. Με τη βοήθεια αυτών των ιερέων, υπέβαλε το αίτημα, αλλά η ρωσική κυβέρνηση το απέρριψε και του πρότεινε να υποβάλει αίτηση για προσωρινή βίζα στη Φινλανδία. Η αίτηση του υποβλήθηκε και έγινε αποδεκτή από τη φιλανδική πρεσβεία. Αυτός έφτασε στη Φινλανδία, με προσωρινή βίζα αλλά δεν του χορηγήθηκε καθεστώς πρόσφυγα στη χώρα. Τον συμβούλεψε να ζητήσει άσυλο στην πορτογαλική πρεσβεία. Η πορτογαλική κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημά του για χορήγηση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Στα τέλη του 2015 ο Felix μετακόμισε στην Πορτογαλία. .

## ΜΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Έφτασε στη Λισαβόνα χωρίς να γνωρίζει πολλά για την Πορτογαλία. Το μόνο που γνώριζε, ήταν μόνο ότι είχε μάθει από τη Γεωγραφία, τίποτα περισσότερο. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα.

**Έπρεπε να είμαι ανοιχτός στην κοινωνία υποδοχής και να έχω την επιθυμία να ενσωματωθώ.**

*«Ήμουν μόνος μου και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω στα πορτογαλικά». Πήγε στο Πορτογαλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (CPR), όπου ξεκίνησε να μελετά πορτογαλικά. Άρχισε να κάνει φίλους και πάντα επέμενε να μιλάει πορτογαλικά μαζί τους.*

Στο Πορτογαλικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ανακάλυψε μια βιβλιοθήκη όπου θα μπορούσε να διαβάσει βιβλία πορτογαλικής λογοτεχνίας. Πέρασε πολλές ώρες μέσα στη βιβλιοθήκη και στη συνέχεια του έγινε πρόταση να γίνει υπεύθυνος της βιβλιοθήκης. Μια μέρα του προτάθηκε επίσης να συμμετάσχει στο θέατρο του πορτογαλικού συμβουλίου για τους πρόσφυγες, μια δραστηριότητα που κάνει μέχρι σήμερα. *«δεν είχα σκεφτεί ποτέ να γινώ ηθοποιός, πόσο μάλλον να παίξω στο θέατρο!»* Ήταν ένας πολύ καλός τρόπος να μάθω πορτογαλικά και να σταματήσω να σκέφτομαι την προηγούμενη ζωή μου. *«Στο θέατρο μπορώ να γελάω, να μιλάω, να συνομιλώ με άλλους. Μπορώ να επικοινωνώ για το ποιος ήμουν και ποιος είμαι τώρα».* *«Η ιστορία μου μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Όταν έφτασα, σκέφτηκα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να ζήσω όπως σήμερα. Κατάφερα να ενσωματωθώ και νομίζω ότι θα έχω ένα σπουδαίο μέλλον».* Αυτή τη στιγμή εργάζεται σε μια εταιρεία υποστήριξης πελατών (Mac Call Center). Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κινητά τηλέφωνα, τα tablet και τους υπολογιστές. Κάνει εξυπηρέτηση πελατών στα γαλλικά.

Ανακάλυψε, επίσης, ένα άλλο περιβάλλον, συνειδητοποίησε ότι εδώ, οι γυναίκες, σε αντίθεση με τη χώρα του, μοιράζονται τις δουλειές στο σπίτι. *«έτσι έπρεπε να μάθω πως να φροντίζω το σπίτι, να μαγειρεύω, να κάνω πράγματα που στη χώρα μου ένας άντρας δεν θα έκανε. Οι γυναίκες κουράζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άντρες, έτσι πρέπει να μοιραζόμαστε τις δουλειές στο σπίτι».* Προσπαθεί πάντα να είναι απασχολημένος έτσι *«δεν έχω χρόνο να σκεφτώ για τα βάσανα μου».* Ζει μόνος και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου του

# ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: FELIX

διαβάζει, μελετάει και περπατάει. Τελειώνει το πορτογαλικό επίπεδο 2 στη σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων του Νέου Πανεπιστήμιου της Λισαβόνας, επιτρέποντας του να εισέλθει σε πανεπιστημιακά μαθήματα στις Κοινωνικές Επιστήμες του Πανεπιστήμιου.

## ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Εκτός από τα μαθήματα του θεάτρου και των κοινωνικών επιστήμων, «θα ήθελα να συμμετάσχω σε μια ομάδα όπου θα μπορούσα να πω τις εμπειρίες μου και να κάνω τους ανθρώπους να δουν τους πρόσφυγες με διαφορετικά μάτια ... *«Όποιος στα πρώτα του βήματα έζησε άσχημα, σαν κι εμένα, μπορεί να κάνει τα δεύτερα βήματα του να είναι καλά»*

**Μοιράζοντας  
κοινά  
ενδιαφέροντα  
δημιούργησα  
δεσμούς.**